

## Nieuwsbrief augustus 2015

### Herverdeling secretariaat

Sluipenderwijs heeft het werk van ons secretariaat zich steeds meer opgestapeld. Op verzoek van secretaris Kees Tijs zochten we als bestuur al een tijdje naar een oplossing. Vanwege onderbezetting kregen we van de algemene ledenvergadering op 28 januari 2015 al het mandaat om in de loop van 2015 een bestuursvacature in te vullen. De formele benoeming zou dan in de volgende ledenvergadering moeten plaatsvinden.

We hebben nu een goede aanvulling gevonden in de persoon van Floor Hartog uit Rijen. De juiste man op de juiste plek. Via zijn heemkundige belangstelling hebben wij Floor in het vizier gekregen. Hij heeft zijn sporen in het vrijwilligerswerk en in administratieve zaken al ruimschoots verdiend en is daarvoor zelfs koninklijk onderscheiden.

Om het vele werk op te vangen en in de toekomst vlekkeloos aan te kunnen, hebben we een efficiënte herverdeling van het secretariaatswerk gemaakt. U zult als lid weinig of geen last van de wijzigingen ondervinden.

De verdeelsleutel ziet er als volgt uit:

#### **Secretariaatswerk Floor Hartog**

Agenda + notulen bestuursvergaderingen

- Regiovergaderingen
- Interne vergaderingen – coördinatorenvergaderingen
- Agenda + notulen Algemene Ledenvergadering
- Jaarverslag secretaris

#### **Secretariaatswerk en activiteiten Kees Tijs**

- Organisatie excursies
- Organisatie lezingen
- Nieuwsbrief (inhoud)
- Nieuwsbrief (coördinatie verzending)
- Ledenbestand (mutatieverwerking in samenwerking met penningmeester)
- Inkomende post (Kees stuurt mails voor Floor door)

Verder zal nog worden bekeken of er een accessdatabase gemaakt kan worden voor het ledenbestand.

Naar wij hopen hebben wij hiermee voor onze heemkring weer een goede stap gezet. We hopen op een brede steun van onze leden.

### Lezing: Gerstenat en zijn geneugten

Presentatie Dhr. Frans Smits van Waesberghe

woensdag 16 september

19.30 – 21.00 uur

aansluitend diaserie over brouwerijen en reclames van bier uit onze eigen gemeente en uit ons eigen archief

't Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 Gilze

Het verhaal gaat dat het slagen van de list met het turfschip in Breda in 1590 mede te danken was aan de bierconsumptie. Immers het was vastenavond en Paolo Antonio Lanciavecchia, de waarnemend gouverneur van Breda, was op het stadhuis waar, onder het genot van bier, de vergadering vrolijk verliep. Bovendien stuurde schipper Adriaan van Bergen de bewakers van het al aangemeerde turfschip met wat drinkgeld weg.



*Circa 1650. Brouwerij de Drij Hoefijzers aan de Boschstraat*

Maar de Bredase biercultuur is veel ouder. In de 13<sup>e</sup> eeuw telt Breda al twintig brouwerijen. Deze brouwnijverheid zorgt er rond 1350 voor dat de gemeentelijke inkomsten voor bijna de helft bestaan uit accijns op bier. Een dan belangrijke brouwerij ligt aan de Catharinastraat. Na de stadsbrand van 1534 wordt deze herbouwd maar nu op een groter terrein 'Op 't Gasthuysende hoek Swaenstraat' (Boschstraat) onder de naam Brouwerij Den Boom. Nieuwe problemen voor deze brouwerij ontstaan door de Tachtigjarige Oorlog en bedreigingen door de concurrerende import van koffie en thee. In 1628 vindt deze brouwerij een nieuwe eigenaar. Aan de overkant van de straat is een smidse gevestigd, genaamd 'Drij Hoefijzers'. Een paard met een verloren hoefijzer kan daar een vierde worden aangemeten. En om de wachttijd voor de voerman of koetsier aangenaam te bekorten, wordt in de gelagkamer naast de smederij een pot bier getapt van de tegenoverliggende brouwerij. Deze nieuwe brouwer, genaamd Dielis Peetersz. Van den Kieboom, noemt zijn nijverheid daarom 'Brouwerij de Drij Hoefijzers'. De bieren genieten een uitstekende reputatie mede door de kwaliteit van het brouwwater onder de Bredase zandgronden.

### **Mouterij CERES**

Na dertig jaar wisselt de brouwerij diverse malen van eigenaar tot deze in 1807 in bezit komt van Johannes Nicolaas Smits. Via vererving komt de brouwerij in bezit van Franciscus Henri Maria Smits die gehuwd is met Philomena van Waesberhe. In 1862 wordt de firmanaam daarom F. Smits van Waesberghe. De Bredase stadswallen worden geslecht in de jaren '70 en vervolgens wordt in 1880 'buiten de stad' door de Firma Smits & Ingenhouz de mouterij CERES gebouwd en verhuist zes jaar nadien brouwerij 'De Drie Hoefijzers' van de Boschstraat naar een terrein naast mouterij CERES; hieraan dankt de Ceresstraat zijn naam. In 1890 overlijdt Frans Smits; zijn zonen Frans, Charles en Jan nemen de brouwerij en in 1899 ook de mouterij CERES over.

## Drinkgewoonten

Frans Smits van Waesberghe presenteert de lezing; hij is telg uit het geslacht van de Bredase brouwerij 'De Drie Hoefijzers'. Tijdens de voordracht bespreekt hij de ontwikkeling van bier vanaf de eerste fase tot heden. Verschillende brouwprocessen van bier en de drinkgewoonten van de mens door de eeuwen heen komen uitgebreid aan de orde. Ook verzorgt hij een korte presentatie over het ontstaan van de Firma Smits van Waesberghe en de brouwerijfamilie Smits vanaf de 17<sup>e</sup> eeuw tot heden. Daarbij bespreekt hij vanuit de stamboom verschillende personen en belicht hij zakelijke en maatschappelijke activiteiten .

## Op vrijdag 9 oktober tijdens onze muziekkavond maken wij 'De Kachel Aon'

De zang- en cabaretgroep 'De Kachel Aon' is ontstaan vanuit het Tonpraoten in Helvoirt. Hun eerste optreden was in 2003.

De groep bestaat uit:

Angelique Cornelissen, Cornè van Hout, Toon van der Zanden.

'De Kachel Aon' kent geen specifiek genre, je zou het kunnen omschrijven als Brabants Cabaret.

De groep probeert door middel van leuke liedjes en sketches mensen tot lachen aan te zetten. Ook met dat doel worden de liedjes op een humoristische manier aan elkaar gebreid, meestal in het Helvoirts dialect, maar ook dat is geen gesneden koek.

Kortom een groep met veel verrassende wendingen.

De regionale bekendheid heeft 'De Kachel Aon' te danken aan hun eerste CD.

Toen ze na veel vraag van het publiek het album Op Hete Kolen maakten, ontstond de bekendheid vanzelf.

Nu, na ruim twaalf jaar, de tweede CD en vijftig eigen liedjes verder, heeft 'De Kachel Aon' het vermogen om de zaal goed en sfeervol op te warmen.

Zit U al een beetje Op Hete Kolen?

Tot ziens en veel plezier met:

'De Kachel Aon'.



**Overleden:**

Dhr. B. Vermolen

Gilze

**Nieuw lid:**

Dhr. C. Arnold

Gilze

Hartelijk welkom!

**Eerstvolgende genealogische avonden en middagen in september tot en met december**

maandag 7 september van 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 8 september van 13.30 tot 16.30 uur

maandag 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

maandag 2 november van 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur

maandag 7 december van 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 8 september van 13.30 tot 16.30 uur

**Elke eerste zondag van de maand onze nieuwe tentoonstelling 'Mee de muziek mee'**

De tentoonstellingscommissie heeft ervoor gezorgd dat elke openingszondag een muzikaal hoogtepuntje kent. Dus dat wordt oergezellig en een mooi moment om elkaar weer te ontmoeten.

**Zondag 6 september zullen Cees Laarhoven en The Hilson Brothers ons verrassen met nostalgische muziek uit de jaren '60.**

*Heeft u zin om onze volgende jaartentoonstelling mee samen te stellen, op te bouwen en te begeleiden? Twijfel dan niet en bel of mail even en wij nemen direct contact met u op!*

# MEE DE MUZIEK MEE



IEDERE 1<sup>STE</sup> ZONDAG VAN DE MAAND  
VAN 13.30 u - 16.30 u. BEHALVE IN AUGUSTUS!

**M O L E N H E I D E**  
't Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 Gilze